

Samenspraak Pieternel en Thomas-vaer.

Thomas- vaer: Even een terugblik op 2023. Was het een goed jaar?

Pieternel: Voor de Buurt zeker. We kregen – na corona – toch weer heel wat voor elkaar.

Thomas- vaer: De nieuwjaarsborrel, in januari, was dat een succes?

Pieternel: We zaten in het speeltuingebouw en kregen van Groei en Bloei een wijze les.

Thomas-vaer: Oh ja en wat gaven ze jullie dan mee?

Pieternel: Hij sprak over planten, droogte, water en grond. Even wat zware kost, maar daarna waren we zeer tevree!
Ook de jaarvergadering deden we weer met elkaar en met 1 rondje stemmen waren we al klaar.

Thomas-vaer: Zijn jullie ook nog langs de orgelbouwer gegaan?

Pieternel: Zeker en die liet ons niet lang buiten staan. We kregen koffie en thee met koek. Hij vertelde over de geschiedenis, liet veel orgels zien en verschillende pijpen, hoe je die stemt, ja, we werden heel rijk van dit bezoek.

Thomas- vaer: Speelde het bloemenmozaiek ook nog een rol?

Pieternel: Zeker, het heette: “doe als een tulp en ga uit je bol”.
We werden 5de en kregen een eervolle vermelding. Puk kreeg de kinderbeker nu al voor de derde keer.
Ze mag hem nu houden. Zo zie je maar weer !

Thomas- vaer: Is met Pasen de paashaas nog geweest?

Pieternel: Met maar 6 kinderen werd het een heel klein, maar toch gezellig feest.
Hij had in de tuin bij Gerda weer veel eieren verborgen, toch vonden we ze allemaal op die zonnige morgen.

Thomas- vaer: Hebben jullie nog aan de straatspeeldag gedacht?

Pieternel: Jazeker, we hadden alles van te voren keurig uitgedacht.
Er was genoeg hulp en het weer was goed ondanks de wind.
Door stickers te verdienen werden de spelletjes bezocht door elk kind.

Thomas- vaer: Wat was er nou met die straat – teken – koningin?

Pieternel: Oh ja, we wonnen met de buurtbankjes prijsvraag een prijs en dat was een erg leuk ding.
Het was heel onverwacht, maar door what's-app en face-book waren er toch veel kinderen bij elkaar gebracht.

Dat ze een koningin was, kon je aan haar kroontje zien.
Het bleef nog lang droog, dus bleven de kunstwerken ook zichtbaar
bovendien!

Thomas-vaer: Hebben jullie in de zomer nog iets ondernomen ?

Pieterneel: Ja zeker, wat activiteiten voor kinderen met resultaten waarvan je kunt dromen.

Thomas-vaer: Wat hadden jullie dan met z'n allen gemaakt ?

Pieterneel: In juli een draadfiguur op een spijkerplankje en in augustus een
explosie-dooosje en met zelf verzonnen versierselen afgemaakt.

Thomas-vaer: Hebben jullie nog meegedaan aan de dahlia's steek- wedstrijd?

Pieterneel: Jazeker en we waren mooi op tijd.
Het werd een prachtig schouwspel met kleurrijke golven,
we zijn alleen niet onder de prijzen bedolven.
Maar het meedoen is een leuke bezigheid en vele burens zijn
om te helpen gaarne bereid.

Thomas-vaer: In september was toch de burendag als ik me niet vergis ?

Pieterneel: Ja, we begonnen met koffie op het plein, je hebt het heus niet mis.
We begonnen dus met koffie en iets lekkers erbij,
door drie burens gebakken. Het was een echte lekkernij.
Er kwamen meer burens dan was gezegd.
Gauw een extra tent erbij opgezet.
Dat was nodig want de regen kwam met bakken uit de lucht.
Toen we echter de tuinenroute startte, slaakte een ieder opgelucht een zucht.
Het bleef droog, geen spatje viel er meer en we konden genieten van drie
tuinen. Het was een hele eer.
We sloten de dag af met een lekker glas wijn.
En keken terug op een fijne dag, zo mag het altijd zijn.

Thomas-vaer: Oktober en november kwamen er aan.

Pieterneel: Toen hebben we de A.E.D. – cursussen op herhaling gedaan.
Er is ook aan alle mantelzorgers van deze buurt gedacht
en we hebben hen als lichtpuntje een kaarsje gebracht.

Thomas-vaer: En is Sinterklaas nog langs geweest?

Pieterneel: Natuurlijk. Het kan niet gemist worden dat feest.
Hij zou komen met een grote boot,
juist die dag vroor het en er lag ijs op de sloot.
's Morgens werd besloten dat Sint nu per trein zou gaan
en gelukkig door what's -app zag hij bij de uitgang toch veel kinderen staan.
Op naar de speeltuin en juist toen kwam de regen.
allemaal dicht bij elkaar in de tent, dat houdt geen gezelligheid tegen.
Daarna ging hij met zijn Pietsen nog bij menig kind aan huis.
Het werd donker en ook Sint ging weer naar

het Sint- en Pieten huis.

Thomas-vaer: Kwam er nog een buurtkrant:

Pieterneel: In maart en in augustus, maar in december de laatste met een groot verslag over “het Zand”.
Daar bij de flat op de grote stoep is het nu beslist geen troep.
Anita had veel sponsers aangeschreven en het lijkt daar nu echt een ander leven.
Er staan bankjes, prullenbakken en een hoop groen en voor de bewoners is er nu altijd veel te doen.
Het werd onlangs feestelijk geopend, helaas niet door de paus, maar we geven Anita voor al haar werk een enorm groot applaus.

Thomas-vaer: En hebben jullie voor Kerst nog kerstkaarten verzonnen?

Pieterneel: Ja, Debbie van de buurt was daar al weer mee begonnen.
Gezellig zo te knutselen met elkaar en we waren – bijna – in één avond klaar!

Thomas-vaer: En die kerstbomen, waar kwamen die nou toch vandaan?

Pieterneel: Van Welzijnscompas, vond je ze weer niet mooi staan?
Voor de kerst met z'n allen onder de boom. Henk speelde gitaar en wij dronken warme chocomel met elkaar.
En even zonder dollen..
volgend jaar doen we het weer met glühwein en olieballen.

Samen: En nu zo met elkaar..
Proosten wij op het nieuwe jaar!!!